

KALVHOLMEN

Vår farfar, Karl August Ferdinand Wållberg, var en känd stockholmsprofil vid förra sekelskiftet i Stockholm. Han var känd som "den vackra urmakaren" och hade ett urmakeri på Skeppsbron i Gamla Stan.

1908 flyttade han med fru ut till Saltsjöbaden där han bedrev urmakeri till sin död.

Farfar var en inbiten fiskare och en av anledningarna till flytten ut till Saltsjöbaden var närheten till skärgården.

Han fick tidigt höra att det skulle styckas tomter på Kalvholmen och han och farmor var en av de första som köpte tomt i sydväst i en skyddad vik på ön. Farmor hade blivit påkörd av en lastbil och fått ett litet skadestånd som hon använde till att köpa tomten. Hon lär ha sagt att dessa pengar försvinner krona för krona, nu köper jag detta till mina ofödda barnbarn. Min äldsta bror är född 1938.

Detta var i mitten av 30 talet. Farfar och farsan, Olle, byggde den första stugan som faktiskt är kvar än idag under namnet mellanstugan. Någon ville riva den men vi beslutade att renovera den i början av 80 talet.

Olle Wållberg byggde senare sitt hus längre upp i backen. Jag var med när han åkte in till Byggnadsnämndens ordförande i Dalarö kommun. Han stod och högg ved utanför sitt hus när vi kom. Farsan förde fram sitt ärende "att bygga ett hus uppe i backen bakom morsans hus". Det går väl bra, sa ordförande som var mästerlots i Dalarö, det är ju gott om plats. Farsan frågade om han behövde skriva något men mästerlotsen pekade på sitt huvud och sade "det behövs inte, jag har det här". Sedermera har vi byggnadslov på alla hus från Österhaninge och senare Haninge kommun.

Farsan rev byggnadsfuten som hade stått på Klara strand under byggnaden av Stockholm Bangårdspostkontor. Stockholm ban blev klart 1945. Farsan spikrensade allt virke och lade det på en pråm och drog ut den till Kalvholmen, ett Sisifosarbete. Med tiden byggde han vårt hus på lediga stunder, det var ju sex dagars arbetsvecka och bara 14 dagars semester. Det blev ett mycket välbyggt hus på stenplintar och det blev färdigt någon gång på 50-talet.

Senare byggde vi till ett jättekök och ett litet sovrum till morsan och ett tvättrum där hon kunde stänga dörren om sig.

Vi byggde ett sovhus längre ner i backen som har ett extra sovloft och en suverän multrumstoa, helt luktfri och i rostfritt syrafast stål. Den sköter sig helt själv utan rörliga delar.

Min kusin har jobbat fram en liten sandstrand i viken och i ena delen av tomten finns ett perfekt badberg med finslipade klippor att sola på och fin barnvänlig tillgång till bad. I andra ändan av tomten ligger en nybyggd brygga med segelbåtsdjup på nocken.

I backen upp på tomten står 100 åriga tallar och en hel blåbärsskog.

Utanför vår tomt, rakt i blickfånget ligger två obebodda öar, Brandholmarna. Vi på ön betraktar de öarna som "våra" fast de ägs av andra. Det kommet aldrig att bli någon bebyggelse på Brandholmarna, enligt Haninge kommun.

Här på Kalvholmen har vår familj tillbringat somrarna i över 80 år och det är med stor saknad vi nu säljer vårt älskade Kalvholmen.

Enskede 20180323

Björn Wållberg